

Bijeenkomst Fisherclub in Sint Annaland op 1 en 2 september 2001

door Wim Patist a/b Horizon

Dinsdag 28 augustus om 12.00 uur vertrekken we uit Kaag richting Zeeland. Vanwege bruggen in snelwegen zijn we aan een strikt tijdschema gebonden. Om 21.00 u liggen we voor de kleine sluis in IJmuiden.

De volgend morgen varen we al om 05.45 u de sluis uit en hijsen de zeilen. De wind waait uit OZO en met stroom mee lopen we al gauw 5 à 6 knopen. Ter hoogte van Scheveningen als de zon meer kracht krijgt, wordt de wind minder en in de buurt van Hoek van Holland moeten we het "Ford-zeiltje" bijzetten om nog in Stellendam te komen. We hebben vandaag een gast mee die z'n zeedoop beleeft. Hij voert maar korte tijd de vissen en geniet dan verder van de zeiltocht en het mooie weer. Om ongeveer 18.00 u meren we af in de Haven van Hellevoetsluis.

Donderdag huren we via de havenmeester fietsen om Voorne's duinen te verkennen. Ze worden keurig voor de boot afgeleverd en 's avonds weer opgehaald à raison van f.12,50 per fiets!

Vrijdag zeilen we naar de Volkeraksluizen en daarna kruisend naar Benedensas. We meren voor de sluis af aan de enige steiger die daar is. Het op- en afstappen is wat problematisch, zelfs met een Fisher 37. Ineke gaat een paar kilo bramen plukken, zodat we ook wat broodbeleg hebben.

De volgende morgen, als we nog aan de koffie zitten, zien we de Azimuth uit de sluis komen op weg naar de bijeenkomst. Er staat een aardige W-wind en met grootzeil en genua kruisen we naar de Krammersluizen en vandaar naar Sint Annaland waar de voorzitter en de havenmeester ons verwelkomen en een plaats aanwijzen. Er liggen al een zestal boten en dat zal oplopen tot 12. Een respectabel aantal en een pracht gezicht.

De voorzitter loopt met papieren rond en zo gauw je bent afgemeerd wil hij al weten of je vanavond mosselen gaat eten; een biefstukje mag eventueel ook nog.

De sfeer is open en prettig; de aandacht van velen gaat uit naar de foto's van de trip die een tiental Fishers heeft gemaakt naar Londen, begin augustus.

Het weer werkt volop mee en we kunnen lekker buiten zitten om ervaringen uit te wisselen, met nieuwe leden kennis te maken en de binnendruppelende leden zonder boot gedag te zeggen.

Om 18.30 u worden we verwacht in "Buutengaets", het clubhuis van de WV. Daar drinken we eerst buiten een aperitief. Het gebouw ligt schitterend aan de Krabbenkreek met een royaal uitzicht op het stromende water.

De maaltijd verloopt geanimeerd en de mosselen blijken goed te smaken. Voor mij is zelfs de lucht van mosselen al hinderlijk en ik ga dan ook maar een eindje lopen en noteer wat onzinnige zaken over onze 12 Fishers:

Van de 12 boten hebben er acht een schuifluik, voeren 10 boten onze clubvlag, heeft 1 boot stow-away in zowel bezaan- als grote mast, 2 boten alleen in de grote mast, hebben 2 boten 1 mast, compenseert één daarvan het "gemis" van een tweede mast met 6 antennes. Er zijn 3 groene-, 5 blauwe-, 1 ice blue-, 1 honing-, 1 heel zacht groen- en 1 witte romp(en). Het potdeksel en houtwerk buiten zijn bij 4 boten gelakt, bij 2 geolied en bij 6 boten ongelakt.

De volgende boten waren aanwezig: Azimuth, Belle, Beluga, Brigantijn, Elza, Horizon, Njord, Old Nic (nieuwe eigenaar Werner Voet uit Antwerpen), Seaqueen, Uiterton (Rita en Jan van Galen), Willow en White Rose. De volgende personen gaven zaterdag acte de présence zonder boot: Maarten

Burger, Yvonne en Herman Dekker, Margriet en Derk van Dijken, Lourence en Frans Poorter en Nel en Leen Slingerland. Greet en Ed Oelbers waren er met hun Potvis.

Na het diner verspreiden de Fisherlui zich over verschillende boten en tot diep in de nacht voor sommigen, is er gezellig nagepraat.

De afspraak is dat we om 11.00 u gezamenlijk in "Buutengaets" koffie zullen drinken, daarna vertrekken de boten weer richting thuishavens.

Zelf zeilen we naar de Volkeraksluizen en gaan in het Haringvliet voor anker. We besluiten alsnog verder te gaan en motoren naar de ingang van het Spui, waar we weer voor anker gaan. Als het weerbericht goed blijft varen we morgenochtend naar Hoek van Holland en zeilen dan weer naar IJmuiden. Maandagmorgen om 09.00 u anker op en met stroom mee naar Oud-Beyerland om te foerageren. Het weerbericht geeft dan al NW wind en we besluiten via Gouda te varen. Om 14.00 u passeren we de Erasmusbrug en om 15.30 u hijsen we op de Hollandse IJssel de zeilen om naar Gouda te zeilen, ook met stroom mee. Na de spoorbrugopening van 21.43 u gaan we direct achter de brug slapen. Dinsdag komen we met stormachtige wind weer terug in Kaag.

Het was al met al een heerlijk zeilweekje, met een gezellig Fisher weekend. We hebben daarvoor afgelegd 195 mijl en er staan 28 motoruren meer op de teller.



