

## Najaarsweekend Willemstad 2003

door Herman Dekker

Vrijdagavond 12 september waren de eerste Fishers, Cormorant en Juist in Willemstad gearriveerd. In de loop van zaterdag liepen bij prachtig najaarsweer steeds meer Fishers binnen. Totaal waren er 13 Fishers aanwezig. Er waren ook leden, zelfs uit het hoge noorden, per auto naar Willemstad gekomen.



Op de kade ontstond op het eind van de middag een staande receptie compleet met hapjes en borrel. Om half acht verzamelden we bij het hotel restaurant Wapen van Willemstad, hier werd in de bar verder geborreld tot de tafels in de bovenzaal gedekt waren.

Er werd een uitgebreide maaltijd van matige kwaliteit geserveerd wat wel erg lang duurde de conversatie was er echter niet minder om.. Tegen twaalf uur vertrokken we naar boot, huis of hotel. Zondagochtend om 10 uur gezamenlijk koffie gedronken op het zonnige terras van het Wapen van Willemstad.

Na de koffie werd er afscheid genomen en kon iedereen terugkijken op een geslaagde najaarsbijeenkomst met prachtig weer.

Geniet van de terugblik en bekijk de sfeer op de volgende pagina's!















Gekookte Zeeuwse  
Mosselen  
met Friet en sla  
€17.50

✕

Bretonse  
Oesters