

Elburg

voorjaarsbijeenkomst Fisherclub

De mooie oude Hanzestad Elburg was deze keer op 3 juni 2017 de plaats van ons samenzijn. Zeven Fishers, twee andere schepen en zo'n 20 deelnemers waren van de partij. Een mooi aantal! Het moet vanaf de kant een leuk gezicht zijn geweest: Vier Fishers die in klein konvooi kwamen aanvaren over het kanaal voor Elburg.



En we hadden een prachtige plek: de kade tegen de stad was voor ons gereserveerd. Aanvankelijk onder de rook van de tijdelijke visrookplekken aan de overkant, waar vers gevangen paling werd voorbereid op consumptie. Drie grote Fisherclubvlaggen wapperden boven de vloot.

Wat opviel aan deze bijeenkomst: er werd weer veel bij elkaar aan boord gekeken, de nodige informatie uitgewisseld en gezellig bij gekletst. De

sfeer was weer open en gezellig. Ook het weer had niet beter gekund!

Een deel van de deelnemers deed mee aan het bezoeken van Museum Sjoel met aansluitend rondwandeling door de stad. Interessant om meer te zien en te horen over de ooit kleine Joodse gemeenschap in Elburg. Om 17.00 uur was het borreltijd in havencafé de Herberg (de bitterballen waren er van hoge kwaliteit, de drankjes ook!) en na 19.00 uur volgde het diner in Restaurant de Zilverzoen.



De leukste bezienswaardigheid van de vloot was de Fisher 25 Potter *Teuntje*, die op dit moment een behoorlijke refit ondergaat. We konden buiten en ook onderdeks aanschouwen hoe deze bijzondere Fisher (er varen er maar een paar van in ons land) een nieuw leven krijgt.

Na het diner was er nog een 'after-dinner'-samenzijn met een kleinere groep aan boord bij Leen en Nel: de grote kuip liet meer dan 12 personen toe. Hilarisch was het overboord gaan van een van de schoenen (Crocs) van de dames: zou die

nu wel of niet drijven.... Eerst leek de schoen inderdaad gezonken, maar de volgende ochtend dreef deze vlak bij de tewaterlating...

Op zondagochtend was er schuin aan de overkant bij de Herberg nog een kopje koffie (en voor sommigen met trek een appeltaartje). 's Morgens vroeg was de eerste Fisher (de F25 Kleine Beer) al vertrokken voor de verre reis naar het zuiden. Na de koffie vertrokken de meesten richting elders of thuishaven.

Kortom: we kijken zeer tevreden en voldaan terug op 'Elburg'. Bedankt voor de organisatie, Han. Het was allemaal goed geregeld!

Deelnemende boten:

Fisher F25P (Kleine Beer, Teuntje)
F30 (Duikelaar, Neeltje, Odescobridor)
F31 (Charybdis) F34 (Polaris)
Staverse Kotter (Argos)
Linsen 34.9 (Le Sourire)





Elburg

voorjaarsbijeenkomst Fisherclub



Elburg

Middeleeuwse Vestingstad

Wie in Elburg loopt, waant zich in de middeleeuwen. De oude wallen met hun bomen, de smalle steegjes, de keitjesstoepen en prachtige doorkijkjes maken van de vesting een sfeervolle omgeving waar je heerlijk kan wandelen. De Hanzestad is tussen 1392 en 1396 - de geschiedenis van Elburg gaat terug tot de 8ste eeuw - volledig herbouwd. Kortom, er is genoeg te vertellen en te zien. Onze oude Hanzestad heeft alleen binnen haar muren al meer dan 250 monumenten.

Tot 1932 lag de vissersplaats aan de Zuiderzee. Met de komst van de Afsluitdijk, het ontstaan van het IJsselmeer en de inpoldering is de afstand tot het open water flink vergroot. De visserij maakte plaats voor andere beroepen. De oude houten schepen die nog in de haven liggen, de botters, houden de herinnering aan ons visserijverleden levend. Via het Veluwemeer en het Drontermeer kunnen watersporters de haven bereiken, die net buiten de oude vesting ligt.

Een van de meest iconische gebouwen van Elburg is het Agnietenklooster. Dit rijksmonument heeft een herbestemming gekregen en huisvest nu Museum Elburg. Naast de vele musea in de oude binnenstad, het prachtige decor en de gezellige terrasjes staat Elburg bekend om haar shopcultuur. Slenter ontspannen door de gezellige straatjes en geniet van deze pittoreske Hanzestad.