

Willemstad

najaarsbijeenkomst Fisherclub

16 september 2017 was de najaarsbijeenkomst van onze club in Willemstad. Georganiseerd door John van Iperen. Maar liefst 8 Fishers en zo'n 30 bezoekers (waaronder 20 stadswandelaars) deden mee. Na een week van slecht weer hadden we geluk: op vrijdag werd het beter en zaterdag hielden we het vrijwel droog. Onze plek: in de oude havenkom, vlakbij die molen!

Vanaf de Goese Sas voeren vrijdag drie Fishers samen op: De Azimut, Duikelaar en Manuel legden het traject naar Willemstad gezamenlijk af, vanaf de Krammer samen met de Pica. Het blijft een bijzonder gezicht, zo'n kleine vloot Fishers bij elkaar, op het grote water.



Vlak voor Willemstad opgewacht door de Kleine Beer, waarna deze vijf Fishers zijn afgemeerd. Later kwam de Double Trouble ook binnen: bijzonder om te zien hoe deze dankzij de dubbele aandrijving zo om zijn as draaide en afmeerde. Op zaterdag

voegden de Blue Migrant en de Watergeus zich bij de vloot. In Willemstad was zowel de aanwezige groep mensen en vloot leuk én divers: acht mooie Fishers, samen met ongeveer 30 praatgrage aanwezigen.



Om half vier begon de stadswandeling onder leiding van een lokale gids. We wandelden door de oude vestingstad, hoorden veel over de geschiedenis en mochten vanwege open-monumentendag op de heemzolder van het oude gemeentehuis



rondkijken. Indrukwekkend om te zien hoe dingen vroeger in Willemstad gingen.

Hierna was het moment voor een steigerborrel: het was droog en we konden onze eerste verhalen kwijt. Zo om kwart over zes gingen we richting restaurant Bellevue, vlakbij. Hier was het diner, voor de meesten smakelijk. Na afloop ging een deel van de aanwezigen terug naar huis, het andere deel ging terug aan boord om nog wat sterkere verhalen te vertellen.



De vloot Fishers was voorzien van twee grote clubvlaggen en trok veel bekijks. Willemstad is in de weekenden vaak druk bezocht en we zagen passanten verbaasd én verliefd kijken naar onze boten...

Op zondagochtend gingen de twee F25's, de Double Trouble, de Watergeus en de Blue Migrant er uit. Een bijzonderheid was de Kleine Beer, die met behulp van boeg en provisorische hekschroef (een elektrische buitenboordmotor) zo opzij schoof.... en natuurlijk de claxon van de Blue Migrant, die iedereen die in Willemstad nog niet wakker was,

wakker blies. Maandagochtend ging de resterende vloot los van de wal. De Pica, Manuel en Duikelaar gingen terug naar hun thuishavens.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst. We hadden 'mazzel' met het weer, de opkomst was uitstekend. Kortom: alle aanwezigen, bedankt voor je komst. En de perfecte organisatie door John, ook enorm bedankt!

Deelnemende boten (8 stuks):
Fisher 25 (Kleine Beer, Azimut)
Fisher 30 (Duikelaar, Manuel)
Cat Fisher 28 (Double Trouble)
Fisher 34 (Pica, Watergeus)
Fisher Trawler 38 (Blue Migrant)

